

HUYỆN ỦY DI LINH
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 181 -CV/BTGHU
Nội dung sinh hoạt chào cờ
đầu tháng 4 và hàng tuần
trong tháng 4 năm 2023

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Di Linh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: - Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, hàng tháng trong năm 2023; Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện tại buổi chào cờ đầu tháng 4 năm 2023 và đầu các tuần trong tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chào cờ đầu tháng 4, ngày 03/4/2023, giới thiệu nội dung trích **“Tình cảm sâu nặng của Bác Hồ với miền Nam”**, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp, biên soạn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác từng nói: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”.

Trong thư gửi bộ đội và gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc vào tháng 9/1954, Bác viết:

“Đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta”.

Năm 1969, khi tiếp nhà báo Marta Rojas (Báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba) Bác từng nói những câu xúc động: *“Ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng. Gộp nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.*

Tại Hội nghị Việt - Pháp ở Fontainebleau, Bác tuyên bố: *“Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.*

Trong lời tuyên bố với quốc dân khi từ Pháp về, Bác khẳng định: *“Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể Nhân dân, Nam Bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong lòng Tổ quốc”.*

Bác nhớ thương đồng bào miền Nam bao nhiêu Người lại càng cảm thấy vui bấy nhiêu khi được đón tiếp các đồng bào miền Nam ra thăm. Năm 1965, gặp đoàn anh hùng dũng sỹ miền Nam ra thăm miền Bắc. Khi cả đoàn khóc vì sung sướng,

cảm động và vây quanh Bác, Người xúc động nói: “Bác mong các cháu lắng, Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm”.

Trước lúc đi xa, trong Bản Di chúc, Bác đã dành tình cảm, niềm tin mãnh liệt cho đồng bào miền Nam, cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Người viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”.

Kính thưa các đồng chí, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); chúng ta cùng tưởng nhớ đến những tình cảm thiêng liêng, bao la rộng lớn Bác dành cho dân tộc Việt Nam, cho miền Nam thân yêu để ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác hằng mong muốn.

2. Chào cờ đầu tuần, ngày 10/4/2023: giới thiệu nội dung “*Bài nói tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 16/7/1963*” trích trong cuốn Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 1996.

Bác đến thăm Đại hội, còn tham gia Đại hội tỉnh thì Trung ương Đảng đã chỉ định đồng chí Hà Kế Tấn. Bác muốn nêu một vài ý kiến rất vắn tắt.

Một là phải làm sao cho toàn đảng bộ, toàn thể Nhân dân trong tỉnh thấm nhuần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Trung ương.

Hai là phải làm sao cho tốt 3 cuộc vận động mà các cô, các chú đã biết, Bác không nhắc lại. Nhất là phải làm tốt cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật vì Vĩnh Phúc là tỉnh nông nghiệp nhiều. Phải làm thật tốt việc này, còn làm thế nào cho tốt thì các đồng chí bàn với nhau. Lần này phải làm thế nào cho tất cả các đảng viên trong tỉnh đều thấm nhuần chính sách, đường lối của Đảng. Mỗi một đảng viên đều phải gương mẫu. Người nào chưa gương mẫu thì cố gắng trở thành gương mẫu cho xứng đáng là đảng viên. Tất cả các đảng viên trong tỉnh đều gương mẫu... để làm cho 56 vạn dân trong tỉnh thấm nhuần tinh thần làm chủ, cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời phải luôn luôn nhớ rằng làm việc đây cũng là để ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam. Cả miền Nam, cả miền Bắc cùng đấu tranh để hoà bình thống nhất nước nhà.

Thế là đảng viên gương mẫu, Nhân dân làm chủ để cố gắng làm cho tốt, trước mắt là làm vụ mùa thắng lợi. Vụ chiêm trước gặp hạn hán nên tương đối có khó khăn. Cho nên cần tranh thủ được một vụ mùa thắng lợi để chuẩn bị điều kiện tốt cho những năm sau.

Đại hội cần bàn bạc nêu những vấn đề thiết thực, nêu những biện pháp thiết thực. Làm được những việc ấy là Đại hội đã thành công. Không phải nghị quyết cho nhiều, khẩu hiệu cho dài là tốt. Phải làm được những điều mà Trung ương Đảng đã

nêu. Làm được bao nhiêu thành công bấy nhiêu. Làm được nhiều thành công nhiều, làm được vừa thành công vừa, làm được ít thành công ít.

Bác chúc các cô, các chú làm được nhiều để làm cho đảng bộ Vĩnh Phúc trở thành một trong những đảng bộ khá nhất miền Bắc.

Kính thưa các đồng chí, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua câu chuyện trên mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm cùng với chi bộ, cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là hiện nay toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện Đề án số 04/ĐA-HU, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Xây dựng huyện Di Linh đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, tiến tới đạt huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2025- 2030”.

3. Chào cờ đầu tuần vào ngày 17/4/2023: giới thiệu nội dung “Bác Hồ với việc đọc sách báo” do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp, biên soạn.

Khi trở thành lãnh tụ của Đảng, vị Chủ tịch đứng đầu Nhà nước, Bác vẫn tiếp tục đọc sách báo, không chỉ nhằm nâng cao sự hiểu biết mà còn để nắm bắt thông tin trong và ngoài nước... Những người từng làm việc, từng phục vụ và giúp việc cho Bác Hồ đều thán phục trước sự ham đọc sách báo của Bác. Đọc sách báo như một nhu cầu, nếp quen trong sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu được của Bác.

Thời gian còn khỏe, Bác đọc báo, bản tin vào ban ngày và vào các buổi tối sau 21 giờ. Bác có thói quen khi đọc, ngón tay đưa theo dòng, mắt dõi theo, chỗ nào có vấn đề chú ý thì dừng tay ghi chép hoặc đánh dấu để dễ nhận biết những chỗ cần chú ý, những số liệu và thông tin cần xử lý. Đọc báo, thấy gương người tốt muốn thưởng Huy hiệu, Bác dùng bút bi hoặc bút chì màu đỏ khuyên vào. Chỗ nào cần lưu ý, Bác đánh dấu gạch chéo (/); đánh dấu bằng chữ X và gạch chéo (X/) là chú ý dòng; (!) là lạ; có vấn đề chưa rõ ràng, còn nghi ngờ, Người đánh dấu chấm hỏi (?) và yêu cầu văn phòng xác minh lại. Đoạn nào cần xem kỹ, Bác đánh dấu gạch chéo và chấm phẩy (/;). Đã xem xong, Bác viết chữ V... Các đồng chí phục vụ cứ nhìn vào các ký hiệu đó là hiểu và thực hiện theo ý của Người. Bác cũng hay dùng chữ Hán để đánh dấu. Chữ Hán viết dọc, những chỗ lè nhỏ, viết chữ Hán không đề lên chữ của sách báo, điều quan trọng hơn là chữ Hán giữ được nội dung mà Bác lưu ý. Có những lúc Bác trích tư liệu vào cuốn sổ nhỏ cũng bằng chữ Hán, những tư liệu này Bác sử dụng để viết báo.

Tuổi Bác ngày một cao, để bảo vệ giữ gìn đôi mắt của Bác, Văn phòng Phủ Chủ tịch cử các cán bộ phục vụ như: Vũ Kỳ, Cù Văn Chúc, Lê Hữu Lập... đọc sách báo cho Bác nghe. Bác chú ý nghe đến mức phát hiện được cả chỗ viết sai, sửa cả cách dùng từ và lỗi chính tả. Có những chỗ Bác yêu cầu đọc lại nhiều lần để hiểu cho kỹ.

Sách Bác đọc có nhiều thể loại. Nguồn sách báo gửi tới để Bác sử dụng có từ nhiều nguồn khác nhau. Sách biếu của các tác giả gửi tặng, sách biếu của những cá nhân và tổ chức nước ngoài tặng Bác qua Bộ Ngoại giao hoặc các đoàn của ta đi công tác, các nhà xuất bản gửi biếu... Sách báo đọc xong, Bác thường gửi tới

các nơi cần sử dụng. Những sách báo cần làm tư liệu, Bác giữ lại, nhưng sử dụng xong lại gửi đi. Vì vậy, Bác không có thư viện riêng. Những cuốn sách, tờ báo khi Người qua đời còn lưu lại tại nhà 54 trong Phủ Chủ tịch, nhà sàn là những báu vật vô giá. Sách, báo đã trở thành món ăn tinh thần và phương tiện thông tin không thể thiếu được của một con người vĩ đại như Bác Hồ kính yêu của chúng ta.

Kính thưa các đồng chí, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện vào tháng 4 năm 2022, ở nước ta chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng mới đọc sách. Hiện nay, trước những biến đổi của xã hội, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư việc hình thành thói quen đọc sách của mọi người càng trở nên khó thực hiện. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày và từng bước lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người xung quanh; hành động ý nghĩa này không chỉ giúp nâng cao kiến thức, khả năng tự học của bản thân mà còn góp phần xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

4. Chào cờ đầu tuần vào ngày 24/4/2023: giới thiệu nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương” do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp, biên soạn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra, lớn lên trên vùng đất có truyền thống văn hóa, hiếu học. Bác hiểu sâu sắc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là thành tố vô cùng quan trọng có từ hàng ngàn năm lịch sử, một bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt, Bác nói: *“Chúng tôi có phong tục lấy gạo ngon làm ra rượu uống, khi có bạn tới chơi hoặc khi có ngày giỗ tổ tiên... Việc cúng bái tổ tiên hoàn toàn là một hiện tượng xã hội...”*. Theo quan niệm của Bác, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, đạo ông bà của dân tộc Việt Nam không chỉ bó hẹp trong gia đình, dòng họ, mà vươn xa hơn là tín ngưỡng thờ cúng vị Thành hoàng của làng xã và luôn đặt vị trí quan trọng nhất kính dâng lên Quốc Tổ - Các Vua Hùng.

Ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22/LCT lấy ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch hàng năm là ngày lễ chính thức của dân tộc.

Trong ngày Giỗ Tổ năm 1946. - năm đầu tiên của Chính phủ mới được thành lập - cụ Huỳnh Thúc Kháng, Quyền Chủ tịch nước đã dâng một tấm bản đồ Tổ quốc Việt Nam và một thanh gươm quý nhằm cáo với Tổ tiên về đất nước bị xâm lăng và cầu mong Tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình cùng nhau đoàn kết, đánh tan giặc xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Năm 1946, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương do chính quyền cách mạng tổ chức; Ủy ban Hành chính tỉnh Phú Thọ đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh cử một đoàn đại biểu Chính phủ lên dự ngày Hội đền Hùng đầu tiên sau khi nước nhà giành được độc lập. Lần này, Bác cử cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng các ông Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa... về dự. Trong ngày Giỗ Tổ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã làm lễ dâng hương cùng một tấm bản đồ và một thanh gươm quý để khẳng định ý chí bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đền Hùng 2 lần:

Lần thứ nhất vào ngày 19/9/1954, Bác đã chọn Đền Hùng làm nơi gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong - Sư đoàn 308, căn dặn về nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô. Cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong không phải là sự tình cờ, mà là chủ đích của Bác. Lần đầu tiên, cả chặng đường dài mấy ngàn năm của lịch sử dân tộc, được Bác tổng kết bằng một câu nói bất hủ:

*“ Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước ”*

Lần thứ hai, Bác về thăm Đền Hùng, dâng hương tại Đền Thượng, viếng mộ Tổ vào ngày 19/8/1962, khi đế quốc Mỹ chuẩn bị cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc, cả nước biến thành chiến trường chống Mỹ.

Cả 2 lần Bác về Đền Hùng thì cả 2 lần Bác đều lên đến đỉnh cao - nơi mà ngày xưa Tổ tiên ta từng lập đàn trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ.

Lịch sử đã chứng minh, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt đã đương đầu và đánh bại rất nhiều kẻ xâm lược hùng mạnh bằng sức mạnh đại đoàn kết tuôn chảy từ cội nguồn. Đất nước ta lúc thịnh lúc suy, có lúc nước mất, nhà tan; nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu cúi đầu làm nô lệ. Con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Lòng biết ơn, thờ cúng Tổ tiên là nền tảng đạo đức và tín ngưỡng tâm linh cơ bản của người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đền Hùng đã gọi lên sức mạnh cội nguồn, khơi dậy tình cảm thiêng liêng cổ vũ toàn dân quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược; giữ vững non sông liền một dải.

Kính thưa các đồng chí, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (1946 - 2023) để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân, chúng ta hãy cùng nhau biến lòng biết ơn thành hành động cách mạng, phát huy sức mạnh đoàn kết từ cội nguồn, sức mạnh của lòng yêu nước, ra sức thi đua xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp và anh hùng.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Các TCCSĐ trực thuộc HU,
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện,
- Lãnh đạo BTG,
- Lưu VPHU.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phạm Thành Đồng

